## ACI ve WILLIAM GOLDING\*

## Yazan: VS.PRITCHETT

Çev. Arş.Gör. Hülya BARIŞKANER

S.Ü.Fen-Edebiyat Fak. İngiliz Dili ve Ede. Böl..

Roman vazarının, özellikle İngiliz roman vazarının, sanatının özü güncelliktir. Crusoe' nun ıssız adavı evcilleştirdiği ve güncesine almava başladığı andan itibaren roman, birevin vaşadığı toplumdan aldığı güven duvgusunu vansıtır. Düşsel övkünün sakıncaları ortadan kalkmıştır; gerçekçi birinin kurduğu yuvada güvenlik içindedir: Selkirk valnızdı, ama Crusoe dünyadaki en az yalnız kişidir. Bu güven duvgusu geleneğimizde süregelmiştir. Ancak bugün kitaplarımızdan başımızı kaldırıp çevremizdeki yaşama baktığımızda gerçekçi bir kurmacada sıradan bir gözlemcinin kendinden nasıl bu kadar emin olabildiğine sasar kalırız. Güncel sanat, gerçeklik söz konusu olduğu sürece betimlemeyi sürdürür durur. Modern gerçekçinin değişen, şiddet içeren ve vıkılmakta olan toplumun özelliklerini betimleyemediğinden yakınamayız. Ancak gözlemcidir, şanslı bir biçimde emniyettedir ve dokunulmaz bir konumdadır; roman vazarı bizi ilgilendiren va da bağlayan anı nadiren yakalar, canlı olana nadiren değinir. Övle ki, modern özür "hayal gücünün kavrama yeteneği dışında. vs. vs." bir kez de olsa geçerliliğini vitirir. Haval gücü uvarılmadıkça asla kavrayamaz; gerçekler onu uyarmaz. Gerçekler yalnızca düşünceleri güçlendi-

<sup>\*</sup>William Golding: Novels, 1954- 67. A Selection of Critical Essays, ed. Norman Page. Basingstroke: MacMillan, 1985. Bu yayında yer alan Pain and William Golding adlı metnin çevirisidir.

rir; bizi dünyadan soyutlayacak en önemli şey ise dünya konusunda doğru düşüncelere sahip olmaktır. Düş gücü, ancak düş gücüyle ve suç ortaklığı konumuna ulaşana değin direncimizi kırma gücü olan sanatçı tarafından uyandırılabilir. Günlük olayların caydıramadığı dramatik istekleri dünyasında yolunu yitiren düşsel öykü (romans) yazarının bir zamanlar nasıl ulaşılacağını bildiği nokta işte buydu.

William Golding işte böyle bir yazardır. Üç eseri, Lord of the Flies (1954), The Inheritors (1955), ve Pincher Martin (1956) kelimenin tam anlamıyla düşsel öykülerdir. Bu eserler olasıdan olanaklıya sıçrar. Lord of the Flies'in, Crusoe'dan Coral Island'a, Orphan Island ve High Wind' in Jamaica'va kadar uzanan güçlü bir geçmişi yardır. Tüm düşsel öyküler, gercekci yazarın güyenli yolundan ayrılır, kisileri olağanın sınırlarını aşma ve kendilerini sınayan tehlikelerle karşı karşıya kalma durumuna sokar. Ancak Golding bu voldan ayrılmakla kalmayıp, fiziksel dünyanın ayrıntılarına ilişkin olağanüstü sezgi gücüyle onu vıkar. Çağdaşlarımız arasında en özgün vazardır. Pek çok yazar, tartışma konusu olarak "modern insanın ikilemi" dive adlandırılan konuyla ilgilenmis ve bize bozulmus geleceğin karmaşıklığıyla ilgili savdam gösterisi gibi anlık, geçici dersler vermişlerdir; onlar gerçekten rahat içinde yazan birer deneme yazarıdır. Golding ise, tam tersine, nadiren tartışmaya yer verir ya da uyarıda bulunur. O yalnızca türümüzün şiddetli ve bitmez tükenmez acılarını iliklerimizde hissedene kadar bizi sarsar. Yarattığı kişiler, doğaları gereği - dünya savaşı sırasında ıssız bir adaya düşen hazırlık sınıfı öğrencileri, doğru kararlar veren fakat bilincini kaybetmesinden dolayı Atlantik'te dalgalar arasında sürüklenen denizci, çatışan bir avuç Neandertal insan - kolaylıkla alegorinin tamamlayıcı parçaları olabilirler ve yergi ve yaratıcılık konusunda beğenimizi kazanırlar; ama öykülerinde duygu yoğunluğu alegoriyi art alana atar. Golding yoğun görsellik vergisine sahip bir yazardır; doğa duygusu çok güçlüdür, insanı maddi bir dünyada ilkel kalıtı ile gelişen aklının parıltısı arasında yıpranan maddi bir varlık olarak kavrama veteneği olağanüstüdür. İnsan dramını dile getirir; koruma içgüdüsüyle birlikte yer alan- kendi türüne karşı körü körüne sevgi, nefret, korku ve gurur gibi - güçlü duvguları tanıyan isteriden uzak bir yazardır. Bize garip ve egzotik olaylar sunmaz; doğa, Tanrı, kader gibi kavramlara karşı insana ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulunmaz; sanki elinde olmayarak akılsızlıkları, hırsları nedeniyle hataya düşme eğilimlerine karşı mücadele içinde korkuları yüzünden becerilerini kaybeden bir kaç insanın yavaş ve acı veren zeka gelişimleriyle medeni isteklerini ele alarak özenli ve belirgin bireysel örnekler verir. Bunun sonucunda çektikleri acı vazıklanma duygusu uyandırır.

Golding'in konusunun özü acıdır. The Inheritors'da bu, insan olarak adlandırılan daha vetenekli veni varlıkların verlerini almakta olduğunu düsünen şaşkın ve ölmekte olan bir grup mavmun adamın çektiği anlaşılması güç acıdır. Maymun adam homurdanma acısı çeker, az gelişmiş zekasıyla zekası az gelişmiş öbür kişiyle görselleştirme voluvla iletişim kurmava çalışma acısı çeker. Bununla birlikte içindekiyle dısarıya yansıtılan arasındaki ayrımı belirlerken de acı duyar: "Kafamda bir resmim var. Resmimi görebiliyor musun?" Ağacından, sudan korkmayan, balla sarhos olan ve aşk oyununu icat eden İnsanı görür; onu hayvana özgü bir acıyla izler. Pincher Martin'de zayıf düşmüş yaralı vücudu Atlantik'te kıyıva sürüklenen, vemek zorunda kaldığı deniz havvanlarından zehirlenen ve sonunda aklını vitirerek ölen bir denizcinin öyküsü anlatılmaktadır. Burada söz konusu olan, denizcinin fiziksel yaraları ve bilinç kaybına karşı mücadele etmek zorunda kalması ve eğitimden geçmiş iradesiyle korkularına karşı savaşma acısıdır. Ayrıca, inandığı her şeyi yanlış durumuna sokan yenilgi karşısında kutsal kitaptaki Job'a özgü isyanında da acı söz konusudur. Lord of the Flies'da - Golding'in ilk ve bana göre türünün en ivi kitabı - bir grup öğrenci Coral Island hikayesini yeniden canlandırır; burada acı korkuları nedeniyle ilkelleşen, vahşi avcılara dönüşen çocuklarla tedbiri elden bırakmayıp düzen kurmak için boşuna cabalayanlar arasındaki mücadeledir. Sonunda çocuklar kurtarılır, ama bu arada güncel politik kabusları da vasamıslardır.

Golding'in acıya karşı duyarlılığı onun hayal gücünün kaynağıdır, her üç öyküde kahramanlar ezilmiş olsalar da Golding asla ürkütücü ve sadist duyguları olan bir yazar değildir. Dehşet içinde düşmanından kaçan yaratığın göğsü kavrulur, baldırlarına kramp girer, derisi yırtılır, beden hayvansı paniğin acılarına katlanır. Acı, insanların genel durumudur, insanın uyanık olduğunun, doğasıyla, özellikle aniden aklını çelen korkularla mücadelesinin bir işaretidir. Lord of the Flies'da büyük dehşet içeren tek bir öykü vardır. Ölü paraşütçünün kokuşmakta olan vücudunun denize düşene kadar ağaçlara ve sahile çarparak adanın üzerinde uçmasıdır. Bu görüntü insan yiyen Cana-

var'ın aralarında dolaştığı fikrini sağlamlaştıran kesin kanıttır; denilebilir ki bu çabanın anlamsızlığı ve insan yenilgisinin kesin simgesidir. Canavarın gerçekliği yoktur. Golding'in hayal gücü destansıdır. Sallanan korkuluğun çevresinde vızıldayan sinekler karşısında tüm roman boyunca söz konusu olan macera heyecanı, doğada yaşam sevgisi, görme merakı yer alır. Ve de acıma duygusu.

Lord of the Flies's Coral Island ve sonra da High Wind in Jamaica ile karşılaştırmak doğaldır. Coral Island'da güvenlik içinde bir topluluk vardır. Savaşsız yaşanan bir vüzyıl ve durulmuş insan kişiliği bu güvenli ortamı sağlamıştır. Richard Hughes'un kitabında avrılıp dağılmaların ilk belirtilerini görmüştük: Psikologlar, çocukların havalperest küçük vetişkinler değil, canavar ruhlu bir ırk olduklarını ortaya çıkarmıştır. Lord of the Flies'da çocukların canavar ruhlu olmadığını gördük; insanların ayrı değil birlikte nasıl yaşadıklarını inceleyen bilim dalı antropoloji, topluluklarının yıkıma uğradığını gören modern dünyanın kavgılarını vansıtır. Lord of the Flies'daki çocuklar, yalnızca vetişkinleri ve toplumsal olavları canlandırır ve kolayca ilkelliğe geçişleri vetişkin toplulukların nasıl dağılabildiklerini gösterir. Golding'in olanak dışı romansları olası değildir; dardır ama olanaklıdır. Modern romans yazarı, birevin vabancılaşması ve unutulmuş bir konu olan birevsel valnızlığa doğrudan değinme şansına sahiptir. Birbirine bağlantılı olarak düzenlenen dünyamızda bireysel olarak nereye gidiyoruz sorusuyla pek ilgilenmeyiz. Afet, felaket, ırk intiharı, vıkım gibi geniş kapsamlı sözcükler kullanırız; belli kayalar arasında kendisini bitkin hisseden, düşmanları nedeniyle gece havasını koklayan ve belli bir esintinin tüm gücünü hisseden, belli bir bedenle kendisini bir tutacak kadar vergili bir sanatçı ortava çıkana kadar bu sözcükler bizim için anlamsızdır. O ana değin özürümüzle birlikte sesimiz soluğumuz çıkmaz: Düş gücümüz vetersiz.

Lord of the Flies Golding'in en başarılı romanıdır. Kazaya uğrayan çocukları sunuşu ve sergilediği anlayış dokunaklı ve güzeldir. Golding zengin bir sahne ve eylem ustasıdır. Bu kitapta cesareti ve açıklığı mükemmeldir. Pincher Martin çok daha doludur ancak her taşını çok iyi bildiğimiz kayanın üzerinde gürleyen, emen, kulağı sağır eden deniz sahnesi betimlemesi inceliklidir. Golding nesneyi çok yakından gözlemesiyle çok modern bir yazardır, öyle ki her şey olabildiğince büyüteç altına alınmıştır. İnsanın kendi gözleriyle 332

nasıl çevrelendiğini gözlemleriz. Golding'in tüm betimlemelerinin en önemli özelliği hareketin ve sürekli bir değişimin betimlemesi olmasıdır ve harika sözcüklerle belirgin kılınmıştır. (İnsanın aklına "üç iffetli anemon" geliyor.)

Ancak *Pincher Martin*, denizcinin yaşamına ilişkin karmakarışık anılara daldığında daha az başarılıdır. Kavranması güç kıskançlık ve rekabete ilişkin geriye dönüşler içerir. Olabilir ki bunun nedeni Golding'in tiyatro duygusunun - romans yazarlarında genellikle güçlüdür - ağır basmasıdır. (Golding, mükemmel bir çalışma olan nükte ve hiciv dolu *The Brass Butterfly* oyununun yazarıdır.) Bizi modern dünyadan koparmak yerine onun akıntısına bırakmada, esrarlı alegorik öyküler anlatmada, günümüzün acılarını gözümüzün önüne sermede ve onları destansı, bildik ve kavranabilir kılma konusunda eşsiz bir yazardır.